

## Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening

### Generalforsamling 2015

#### Beretning

2014

Den 19. februar holdt vi årets generalforsamling, som foregik i god ro og orden. Alle på valg blev genvalgt.

Derefter koncentrerede aftenens indhold sig om Sindbjerg og Stoubjerg og heden.

Den 12. marts skulle vi høre om 2. verdenskrig i Sejs og Svejbæk. Det hørte vi nu ikke så meget nyt om, men ellers var det et udmærket og interessant foredrag specielt om tyskerne på Silkeborg Bad, som Martin Holm holdt for os.

Den 14. oktober tog vi fat på endnu en krig, da vi havde fået lokalhistoriker Preben Strange til at fortælle om "Midtjyske soldater i krigen 1864", beretninger fra bogen af samme navn, som han har skrevet sammen med historieforskeren Magne Lund. Selv om kun en soldat med tilknytning til vores område, nemlig den senere ejer af Ludvigslust, Høwkræn, deltog var det alligevel et vedkommende og interessant stykke lokalhistorie, vi blev præsenteret for.

Den 19. november fortalte jeg om min familie, der udvandrede til USA i 1882, og som jeg har fundet og besøgt to gange. Til gengæld blev jeg hjemme i Husby på sogneaftenen den 3. november. Godt 200 km en mørk novemberaften alene i bil på landevejen for at blive tildelt 10 minutters taletid forekom mig pludselig uoverkommeligt.

Rita har igen skrevet en fin artikel til Syn for sogn, og minsandten om det ikke igen er et billede fra Sejs-Svejbæk, der er på forsiden.

Jeg vil lige nævne et par af de henvendelser, vi har fået via hjemmesiden:

Pastor Thies' oldebarn prøver at overtale sin far til at skrive om hans erindringer om pastoren. Det kunne være morsomt, men det er åbenbart ikke nemt. Peter Malmkjærs barnebarn har sendt nogle familie billeder af Malmkjærs, og håber at sende flere, når han efterhånden får ryddet op i de gamle kasser.