

Bente Rytters formandsberetning 2014

Nu holdes der så generalforsamling for 12. gang i foreningen. Denne gang efter et år, hvor foreningen for første gang ikke har dens formand boende i lokalområdet. Man må så spørge sig selv, hvilken betydning dette har haft? Vel ikke den store, her i første omgang for foreningen, for det er stadig formanden, der ligger inde med alle foreningens materialer, lige som telefonnummeret er det samme, og hjemmesiden stadig har sit hjemsted på formandens adresse. Men i længden vil det være bedst med en formand, der bor i "sognet".

Der har været aktiviteter ud af huset. Rita har, udover samvittighedsfuldt at passe vores regnskab og kontingentindbetalingerne, deltaget i møderne på Lokalkivet og været medlem af redaktionsgruppen for Syn for sogn, som formanden så har leveret en artikel til, ligesom formanden havde et indlæg på den fælles sogneaften på museet. Jørgen har lavet reklamer og sørget for elektronikken til vore møder, og Kristian har lavet aftaler med vore mødesteder – ikke mindst var det dejligt, at vi på mødet den 22. oktober (udgravningerne i Hårup) kunne være i kirken, for der var fyldt op. Kai har sørget for at klippe artikler om lokalområdet ud af den lokale avis. Alle (minus formanden) har taget en tørn med at dele nyhedsbrevet fra december med Syn for sogn ud. Selv om vi egentlig har penge til det, så tilhører vi alligevel en generation, der synes, at 13,50 kr. er mange penge for at sende brev til bysbørnene.

Det er også fint, når vi i samarbejde i bestyrelsen kan blive ved at finde emner for medlemsmøderne. Denne aften emne er Jørgen Sørensen's idé, og han har også sørget for alt arbejdet med at kontakte både Karsten Hansen og TV-Østjylland, samt skaffe dvd'en med udsendelsen. Næste emne om 2. verdenskrig stammer fra familien Laursen – suppleant og revisor, som også foreslog foredragsholderen. Men vi tager også gerne mod gode idéer fra andre medlemmer.

Formanden har tilbragt en formiddag på Sejs skole for at fortælle om Sejs i gamle dage (som jo er et vidt begreb), og formanden og den ene revisor været hovedpersoner i en artikel i Midtjyllands Avis om grænsen mellem Sejs og Svejebæk – og i den forbindelse fundet ud af, at den grænse har man ikke altid kunnet spøge med, men at det har været ramme alvor, når fodboldkampe skulle spilles.

På et tidspunkt fandt vi i Husby ud af, at henvendelser via hjemmesiden vedblev at opholde sig i "skyen", og ikke blev sendt videre til formanden. Så forestod der et arbejde med at besvare dem på bedste vis. Da det er formanden, der har alle foreningens materialer og litteratur, er det også hendes arbejde at besvare disse henvendelser. Det er ofte et spændende arbejde, for der kommer stort set altid nye oplysninger frem. Og der kan såmænd også komme nye venner ud af det, som det skete med arbejdet omkring Mads Olesen, født og opvokset på Sejs hede, som jeg fortalte om allerede på vores medlemsmøde i marts. Det var der nu ikke så mange, der hørte om, for lokalrådet havde indkaldt til møde om kommunens nye varmeplaner lige netop den aften.

En sidegevinst ved arbejdet med Mads Olesen og hans barndom i Sejs, var at det bragte Taterhytten ind i billedet og opklarede omstændighederne om, hvem der har bygget huset, hvem der har ejet og boet i det, og hvem der har givet det navnet Taterhytten. Der blev også lejlighed til at kigge nærmere på en af ejerne, af Ludvigsløst, Vesti Hald. Spørgeren er familie med fru Hald, som viser sig at være svensker. Det kommer der også en beretning ud af – dog ikke helt så omfangsrig som historien om Mads Olesen, der for dem, der er interesserede, kan læses på hjemmesiden.

Andre spørgsmål drejede sig om for eksempel familien Ellemose, ammunitionsdepoter, Anna Sørensen's erindringer i ny udgave og trolde på Sindbjerg og Stoubjerg. Senere i aften vil vi få endnu en version af, hvordan bakkerne opstod med troldehjælp.